

Hvert år deltager Sfo Bøgen i projektet "Bag for en sag" Alle de penge, vi samler ind, går direkte til Børnetelefonen ved Børns Vilkår.

I en by, der hedder Valby, ligger der et stort hus. Her arbejder der en masse voksne. De voksnes arbejde er at hjælpe børn. Derfor kan alle børn, der har brug for hjælp, ringe til de voksne på BørneTelefonen. De fleste af dem, der arbejder i huset, får ikke penge for at arbejde. De er der, fordi de gerne vil hjælpe, og fordi de synes, at alle børn i Danmark skal have det godt.

Når man ringer til BørneTelefonen, kan man snakke om lige det, man har lyst til, og man behøver ikke fortælle, hvem man er. På BørneTelefonen kan man få hjælp til mange forskellige ting

Du kan få hjælp, hvis du synes, at dine forældre skændes hele tiden, så det ikke er rart at være derhjemme



Du kan få hjælp til at sige noget, du synes, er svært at få sagt



Du kan få hjælp, hvis du er ked af, at dine forældre skal skilles



Du kan få hjælp til lige, hvad du har lyst til



Du kan få hjælp, hvis du ikke bliver passet godt nok af dine forældre



**Børne  
telefonen**



Telefonnummer 116111

Du kan få hjælp til, hvordan du er en rigtig god ven, eller hvis du bliver mobbet



Du kan skrive sammen med andre børn - børn er nemlig rigtig gode til at hjælpe andre børn



Du kan også få BørneTelefonens pandekageopskrift



Du kan få hjælp, hvis du bliver slået derhjemme - det er nemlig forbudt at slå børn



**BØRNS  
VILKÅR**